

VROUWEN POWER

Er is maar 1 ding krachtiger dan een vrouw: 2 vrouwen

**“SOMS HEB JE EEN ZETJE VAN BUITENAF NODIG.
KLAZIEN IS DAT ZETJE VOOR MIJ”**



Esther en Klazien hebben allebei één doel voor ogen: anderen gelukkiger maken. Dat doen ze ieder op hun eigen manier. Als een van de twee vastloopt, kan de ander haar weer goed op weg helpen.

KLAZIEN (43): “Esther en ik zijn allebei zelfstandig ondernemer. Zij op het psychische vlak en ik meer op het praktische. Esther helpt mensen met de grote schoonmaak in hun hoofd, ik help ze hun huis opruimen. Toen ik Esther voor de eerste keer zag, herkende ik direct iets van mezelf in haar. Het kwetsbare en zoekende dat je hebt als je net voor jezelf bent begonnen. Wat me zo aansprak is dat Esther daar haar kracht van heeft gemaakt. Dat is precies waarin wij elkaar vinden, wij gaan voor kansen. In ons werk is dát ook wat we andere mensen willen meegeven: kijk waar je kansen liggen. Dat is ook echt mijn ding, kom op, doe iets! Geregeld krijg ik de kriebels en wil ik weer wat leuks bedenken. Dan bel ik Esther op en gaan we met elkaar om de tafel. En daardoor komen we elke keer verder. Zo worden we ‘wijs aan elkaar’, zeggen we dan in Drenthe. Ik heb zo veel geleerd van Esther. Soms denk ik wel eens: nu kan ik het wel alleen. Maar dan kan ik het niet laten mijn ideeën toch even voor te leggen aan Esther. En elke keer maakt ze er dan wat mooiers van en komt ze met iets waar ik zelf nog niet aan had gedacht. Op

een gegeven moment hoorde ik mezelf zelfs tegen haar zeggen: ‘Esther, wil je ook hierna bij me blijven, want ik geloof dat ik van je hou.’”

ESTHER (38): “Klazien is zo verfrissend. Haar hele levenshouding is positief en dat vind ik geweldig. Er zijn maar weinig mensen van wie ik kritiek kan verdragen, maar van Klazien kan ik het hebben. Ze is zo ontwapenend, ze zet me geregeld met beide benen weer op de grond. Van ons tweeën ben ik de ratelaar, maar Klazien gaat daar niet in mee, daar is ze veel te nuchter voor. Als we besloten hebben iets te doen, pakt zij direct haar agenda: ‘Wanneer dan?’ Als we vastlopen in een bepaald idee, dan is zij ook de eerste die zegt: ‘Kom, even om de tafel, we gaan even een stap maken.’ Als je, om wat voor reden dan ook, in een kringetje aan het rond-draaien bent, dan heb je een zetje van buitenaf nodig om daar uit te komen. Klazien is dat zetje voor mij. Eigenlijk zijn we alleen zakelijk vriendinnen, we weten niet zo heel veel van elkaars privéleven. Maar wat ons bindt, is dat we ondernemen vanuit ons hart. Ons werk brengt geen fortuin, maar wel geluk. Wij willen mensen weer gelukkig maken. En dat we elkaar daarmee ook opladen, maakt het extra speciaal.”
Meer informatie? Kijk op www.opruimadvies.nl en www.persoonlijke-groei.info ww